

Haandbog for Reisende 1924

H a a n d b o g

for

N e i s e n d e

i Kongeriget Danmark og Hertugdømmerne
Slesvig, Holsteen, Lauenburg.



Af

Eiler Hagerup Tregder

Revisor og Comptoirchef ved den kongelige Generalposts
direction.



Med et Postkort.



K i ø b e n h a v n.

Trykt paa Forfatterens Forlag i Græbes Officin.

1824.

Haandbog

for

Reisende

i Kongeriget Danmark og Hertugdømmerne

Slesvig, Holsten, Lauenburg



Af

Eiler Hagerup Tregder

Revisor og Comptoirchef ved den kongelige Generalpost-
direction



Med et Postkort



Kiøbenhavn

Trykt paa Forfatterens Forlag i Græbes Officin

1824

Nysted, liden Stad paa den sydsøstlige Kyst af Lolland med 156 H. og 870 Indv., under $29^{\circ} 23' 30''$ L. og $54^{\circ} 50'$ B.

Toldsted; Station for Brev- og Pakkepost, saavel som for Extrapost. — Giestgivergaard: hos M. Mackeprang.

Den er temmelig gammel og forekommer allerede i 13 Aarhundrede. Af Erik af Pommern fik den Kjøbstadsret 1409. Beliggenheden er fordeelagtig for Handel og Skibsfart, som ellers ere ubetydelige. Havnen er nu fortrinlig. Byen ligger temmelig høit, endnu høiere Kirken, der med sit anseelige Spiir er et vigtigt Sømærke; den har endeel Malerier, af hvilke tvende i Choret skulle være særdeles gode, og i et Capel ved Kirken sees to store og skønne Marmorfigurer. I et Hospital underholdes 8 Fattige. Nalholms Stivelsesfabrik, tæt ved Byen, er bekendt for sit Fabricats Fortrinlighed. Af det mærkværdige Kloster, som i Erik Menveds Tid blev bygget tæt ved Nysted til Minoriterne, findes endnu underjordiske Spor. Et Interessentkab har i 1821 faaet Privilegium paa at fange Sælhunde paa det bekendte Nye Rødsand. Af Sælhunde gives her en betydelig Mængde, og man holder for, at de ere Aarsagen til Fiskeriets aarlige, saa fiendelige Aftagelse. — Færgefarten fra Nysted til Heilighaven ophørte i 1807.

Herlige Lindealleer føre fra Nysted til det nærliggende ældgamle Slot Nalholm, nu Christiansholm, skønt beliggende med sin Have mellem en liden Indsø og Nysted Bugt, omgivet af Skov og frugtbar Mars

Nysted, liden Stad paa den sydøstlige Kyst af Lolland med 156 H. og 870 Indv., under 29° 23' 30" L. og 54° 50' B.

Toldsted; Station for Brev- og Pakkepost, saavel-
som for Extrapost. - Giestgivergaard: hos M. Macke-
Prang

Den er temmelig gammel og forekommer allerede i 13 Aarhundrede. Af Erik af Pommern fik den Kiøbstadsret 1409. Beliggenheden er fordeelagtig for Handel og Skibsfart, som eiheller ere ubetydelige. Havnen er nu fortrinlig. Byen ligger temmelig høit, endnu høiere Kirken, der med sit anseelige Spiir er et vigtigt Sømærke; den har endeel Malerier, af hvilke tvende i Choret skulle være særdeles gode, og i et Capel ved Kirken sees to store og skønne Marmorkister. I et Hospital underholdes 8 Fattige. Aalholms Stivelsesfabrik, tæt ved Byen, er bekiendt for sit Fabrikats fortrinlighed. Af det mærkværdige Kloster, som i Erik Menveds Tid blev bygget tæt ved Nysted til Minoriterne, findes endnu underjordiske Spor. Et Interessentskab har i 1821 faaet Privilegium paa at fange Sælhunde paa det bekiendte Rev Rødsand. Af Sælhunde gives her en betydelig Mængde, og man holder for, at de ere Aarsagen til Fiskeriets aarlige, saa kiendelige Aftagelse. - Færgefarten fra Nysted til Heiligenhaven ophørte i 1807.

Herlige Lindealleer føre fra Nysted til det nærliggende ældgamle Slot Aalholm, nu Christiansholm, skønt beliggende med sin Have mellem en liden Indsø og Nysted Bugt, omgivet af Skov og frugtbare Mar-

ker. Paa dette Slot, som skal være bygget i 9 Aarhundrede, og som var de gamle Næsskongers vel befæstede Sæde, holdtes i Midten af 12 Aarhundrede en af de største Sammenkomster, Historien melder om. Bygningen, hvis Mure ere 4 til 5 Alen tykke og hvorunder findes tvende underjordiske Fængsler, beboes f. n. T. af Greve F. C. Raben, der har et udvalgt Bibliothek. — Fra Christiansholms, men især fra Nystedes Kirkes, Taarn aabner sig en vid Udsigt over Lolland og Falster, over Havet til Femern, Nysted o. s. v. Ved Indløbet af Havnen ligger en gammel Skandse. Af Gravhøie, Ting- og Offersteder gives adskillige hist og her i Omegnen. I Landsbyen Engbølle, hvoraf nu kun Gaarden Seegholm er tilbage, ikke langt fra Nysted, er den berømte Theolog Nic. Hemmingius (1513) kommen til Verden.

ker. Paa dette Slot, som skal være bygget i 9 Aarhundrede, og som var de gamle Næsekongers vel befæstede Sæde, holdtes i Midten af 12 Aarhundrede en af de største Sammenkomster, Historien melder om. Bygningen, hvis Mure ere 4 til 5 Alen tykke og hvorunder findes tvende underjordiske Fængsler, beboes f. n. T. af Greve F. C. Raben, der har et udvalgt Bibliothek. - Fra Christiansholms, men især fra Nysted Kirkes, Taarn aabner sig en viid Udsigt over Lolland og Falster, over Havet til Femern, Rostock o. s. v. Ved Indløbet af Havnen ligger en gammel Skandse. Af Gravhøie, Ting- og Offersteder gives adskillige hist og her i Omegnen. I Landsbyen Engbølle, hvoraf nu kun Gaarden Egholm er tilbage, ikke langt fra Nysted, er den berømte Theolog Nic. Hemmingius (1513) kommet til verden.

