

# Karlslund

eller Kauslund / Kaslund

## Fredningen:

Den 4 ha store skov blev fredet så tidligt som i 1924 idet man antog, at den var en rest af den oprindelige skov, der havde dækket hele landet. Den blev fredet som en "øjensynlig i hovedsagen uberørt rest af fortidens egeskove".

Skoven hørte på den tid direkte under præstekaldet i Døllefjelde-Musse. Fredningssagen blev påbegyndt i 1919 på foranledning af blandt andet Naturfredningsnævnet. Fredningen betød, at præsten efter fredningen fik begrænset sin ret til hugning af træ til kun "to bunker gærdsel". Desuden skulle en beplantning med graner i den nordøstlige del af skoven fjernes.

I dag er det menighedsrådet i Døllefjelde, der står som ejer af skoven og der har i mange år ikke været foretaget nogen pleje overhovedet, så området ligger i nu hen i nærmest naturtilstand.

## Plantevæksten:

Det præger vegetationen, der domineres af mange gamle egetræer og nogle usædvanligt store træer af fuglekirsebær samt enkelte store asketræer og navr. Under disse større træer vokser mange mindre træer og buske som for eksempel hassel og hyld.

## En ny tolkning:

Der er dog siden sat spørgsmålstegn ved om skoven har været urørt hele tiden, idet skovhistorikeren Eiler Worsø foreslår, at skoven har været stævningskov eller løveng tidligere.

På baggrund af det viste matrikelkort fra 1778 og en undersøgelse i 1970'erne af skovens tilstand, konkluderede Worsø i sin bog "Stævningskovene" i 1979, at Karlslund sandsynligvis har været drevet som en såkaldt løveng. Ud over at lade kreaturerne græsse i den lysåbne lund, høstede men også grene af træerne til kreaturfoder.

